



JULEBREV 2024

Kære elever, forældre og personaler

Julen nærmer sig, og med den følger den velkendte duft af julebagning, forventningsfulde børneøjne og - for nogle af os - det evige mysterium om, hvordan man pakker gaver ind uden, at det ligner noget, børnene har klaret i SFO-tiden. Det har været et rigtig godt år på Dalby Skole, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for jeres engagement, jeres gode samarbejde – og ikke mindst jeres tålmodighed med de utallige AULA-beskedder, I får i løbet af et helt kalenderår.

Vi vil også gerne sige en stor tak til skolens lærere og skolepædagoger for deres helt fantastiske indsats. De er hver dag med til at skabe en **tryk, lærende** og **udviklende** hverdag for alle børn, hvor der er **fokus på at gøre alle børn og unge venneværdige**. De er med til at skabe en skoledag, hvor alle børn oplever imødekommenhed og anerkendelse fra de voksne, de står overfor.

Deres arbejde – lige fra kreative undervisningsforløb til de små, men vigtige trøstende ord i garderoben – gør en verden til forskel.

I årets løb har der været mange små og store øjeblikke, som vi kan være stolte af. Senest var et af højdepunkterne, da 0. klasserne gik Lucia for hele skolen. Det var en magisk oplevelse, hvor skolens yngste elever fyldte mellemtrinnet og hallen med lys og sang. De store elever spillede også en vigtig rolle ved at hjælpe og støtte de små, hvilket gjorde oplevelsen helt uforglemmelig for både Lucia-børnene og hele skolen. Det er netop i sådan nogle øjeblikke, vi ser værdien af fællesskabet, og hvordan de små elever altid formår at få os til at føle os som en del af noget større.

Sammen skaber vi det bedste fundament for børnenes udvikling og læring. En vigtig del af denne rejse er at **give børnene muligheden for at mestre selv**.

Det, børn kan selv, skal de også selv – det styrker deres selvtillid og giver dem en følelse af mestring. Det gælder både derhjemme og i skolen. Fra påske ser vi derfor gerne, at eleverne selv går ind på skolen og siger farvel til forældrene i skolegården eller på parkeringspladsen.

Når børn får lov til selv at gå ind på skolen, hænge jakken op og holde styr på deres garderobe, lærer de at tage ansvar og får en følelse af stolthed over at klare tingene på egen hånd. Som forældre kan du støtte dem ved at give plads til selvstændighed. Små sejre i hverdagen giver store skridt mod at blive mere selvsikre og selvstændige. Børnene kan mere, end vi ofte tror – og de vokser, når de får lov.

God juleferie

Sidste skoledag inden jul er fredag den 20. december, hvor skoledagen er fra kl. 08.00 – 12.50. Sfo åbner kl. 12.50. Denne dag skal alle eleverne med i kirke, hvor vi skal se krybbespillet lavet af 2b og 2c.

Vi har igen lavet nye skemaer for alle elever, som træder i kraft efter jul. Skemaerne kan ses i Aula ved at vælge uge 1.

Vi vil gerne på vegne af skolens personale og ledelse sige tak til alle for det gode samarbejde i 2024. Selv om det bliver dejligt at holde juleferie, glæder vi os til et nyt år på Dalby Skole.

Den første skoledag efter ferien er mandag den 6. januar til sædvanlig tid!

Sfo'en har åben torsdag den 2/1 fra kl. 06.30 – 16.00 og fredag den 3/1 kl. 06.30 – 15.30

På vegne af alle ansatte vil vi ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

*Mvh
Jesper & Rikke*