



Dalby Skole

Dalby Kirke

Dalby GF

Dalby Beboerforening

ARRANGEMENTER OKTOBER / NOVEMBER

OKTOBER

Fredag 4. kl. 16.00
CrossYoga
Sognehuset

Tirsdag 8. kl. 19.00
Menighedsrådsvalg
2024:
Ekstraordinær
valgforsamling
Kirken

Torsdag 10. kl. 19.00
Aften- / musik-
gudstjeneste
Kirken

Tirsdag 22. kl. 19.00
Kunstkoncert med
K-Klubben
Sognehuset

Søndag 27. kl. 9.30
Halloween skattejagt
for de små
Ved Æblet ved
udskolingen

Søndag 27. kl. 16.30
Spaghettigudstjeneste
Spaghetti og kødsovs i
Sognehuset

Søndag 27. kl. 18.00
Halloween for de store
Ved Æblet ved
udskolingen

NOVEMBER

Søndag 3. kl. 19.00
Alle Helgen
musikgudstjeneste
Kirken

Torsdag 14. kl. 19.00
Sogneaften om Jens Ro-
sendahls liv og digtning
Sognehuset

Onsdag 20. kl. 14.00
Sogneeftermiddag om et
liv i Jehovas Vidner og
bagefter.
Sognehuset

Masser af spændende aktiviteter i Jernalderen



5. årgang besøgte Vingsted Centret hvor der både var lejlighed til at hugge hovedet af en høne, lave potter og både malke og fodre geder på ægte jernalder maner. Eleverne har skrevet om deres oplevelser, så læs meget mere på side 10.



Menighedsrådsvalg 2024

Ekstraordinær valgforsamling

Tirsdag 8. oktober kl. 19

Ved valgforsamlingen 17. september blev der valgt 7 af de nødvendige 8 medlemmer til Dalby Menighedsråd. Det resterende medlem skal findes ved en ekstraordinær valgforsamling tirsdag 8. oktober kl. 19 i Sognehuset, Dalbyvej 69A.

Se mere om valget på side 6.



DALBY KIRKE



GANG I DIG OG DALBY

Halloween
arrangementer i Dalby
Læs side 2



DALBY GF

Fodboldfest for Dalbys
drengehold
Læs side 3



DALBY GF

Rikke og Anders er
månedens frivillige
Læs side 4



DALBY GF

Gymnaster på tur
til Italien
Læs side 5



KIRKE

Spaghettigudstjeneste
Læs side 6



DALBY SKOLE

Begivenhedsrig tur til
Sønderborg
Læs side 11



Dalby Mølle a/s

Egely
Murerforretning ApS

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Alt murer- og kloakarbejde udføres

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 26 15 5526
info@egelymurerforretning.dk

HALLOWEEN SKATTEJAGT

KÆRE ALLE DALBY SKOLES ELEVER OG SØSKENDE
VI INVITERER JER HERMED TIL SKATTEJAGT SØNDAG
D. 27. OKT! SKATTEJAGTEN FOREGÅR PÅ OMRÅDET
OMKRING GOLDBÆKPARKEN, GOLDBÆK ALLÉ OG
DALBY MØLLEVEJ

I SKAL FINDE PERLE EDDERKOPPER MED
BOGSTAVER PÅ. BOGSTAVERNE DANNER ÉT ORD,
SOM SKAL SKRIVES HER OG AFLEVERES I KASSEN
VED GOLDBÆKPARKEN 76. DER BLIVER UDELDT
SLIKPOSER TIL ALLE DELTAGERE MELLEM 09.30-
11.30 VED UDSKOLINGSBYGNINGEN (VED ÆBLET)

DET KOSTER 40 KRONER PR. DELTAGER

DER VIL BLIVE TRUKKET LOD OM
TRE PRÆMIER, SOM ER SPONSERET AF REMA 1000 I
BJERT

TILMELDNING SENEST D.11 OKT. DETTE SKER VIA
MOBILEPAY OVERFØRELSEN, HVOR MAN INDBETALER
DE 40 KR. TIL BOX NR. 2786PC PÅ MOBILEPAY.

NAVN OG NUMMER PÅ DELTAGER

HALLOWEEN DALBY



TILMELDNING SENEST
D.11 OKT. DETTE SKER
VIA MOBILEPAY
OVERFØRELSEN

**Pris - 40 kr. De skal overføres til
box 2786pc på Mobilepay. Noter navn+
klasse.**

DEN 27 OKTOBER, 2024 | STARTER KL.
18.00-20.00
UDLEVERING AF SLIKPOSER SAMT INFO
SKER VED ÆBLET KL. 18.00

NAVN PÅ DELTAGEREN + TLF. NR.

HVA ER DET HEMMELIGE ORD??



**Go' motion med
Gymnastikforeningen "GO-ON"**

Sæson 105

KOM OG VÆR MED!
Hold dig frisk og oplev glæden ved bevægelse.
Vi har focus på livskvalitet og livsglæde.

Program for sæson 2024/2025
Tirsdag og torsdag på:
Sdr. Vang Skole i Kolding.

Vi starter tirsdag den 3. september 2024.

Tirsdag kl.:	Hold:	Instruktør:
17.00 – 17.45	Motion M/K	Niels Kjestrup
18.00 – 18.45	Gymfit M/K	Githa Gregersen
Torsdag kl.:	Hold:	Instruktør:
17.00 – 17.45	Motion M/K	Niels Kjestrup

Kontingent for hele sæsonen 2024/2025
KUN Kr. 650,- for deltagelse 1 gang om ugen
KUN Kr. 750,- for deltagelse 2 gange om ugen

Tilmelding sker ved fremmøde i salen eller
på tlf. 31 37 15 44 eller på mail: goon.gym@hotmail.com

Vi spiller også Volleyball efter gymnastikken - vi har i øvrigt også en sauna.

Se vores øvrige aktiviteter på:
gym-go-on.dk




Banko i hallen 28. november

Beboerforeningen holder traditionen i hævd og afholder igen i år Dalby Banko i Dalby Hallen (Dalbyhus) torsdag 28. november kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17.30. De 400 pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.

*Af formand Per Rosiak
Fotos: Arkiv*

Kom og vind gavekort, en and til juleaften eller en af de mange andre gode gevinster. Alle er velkomne. Vi glæder os til at se jer.

Arrangør
Bestyrelsen for Beboerforening for Dalby sogn.

Facebook
Beboerforening for Dalby sogn.

Sponsor eller hjælper?
Vil du være sponsor eller hjælpe med at skaffe sponsorgaver? Eller på anden måde støtte foreningen? Så kontakt Per på mobil 22 36 10 57 eller på email: per@rosiak.dk

Forfriskninger
7. klasserne fra Dalby skole hjælper til og står blandt andet for salg af kaffe, sodavand og kager. Pengene fra salget går til deres klassekasse, så støt dem.



Fodboldfest på Vejle Stadion:

En uforglemmelig oplevelse for Dalby GF's U8, U9 og U10 drengehold ... trods regnvej

Af Marie-Louise Beck
Wethje-Raabe
Fotos: Marie-Louise Beck
Wethje-Raabe

Tirsdag d. 10. september 2024 blev en dag, som de unge fodboldspillere fra Dalby GF sent vil glemme. 3 holdledere fra henholdsvis U8, U9 og U10 drengeholdene havde planlagt en helt særlig social oplevelse, hvor fodboldglæde og fællesskab var i fokus. De traditionelle træninger blev skiftet ud med en stor oplevelse på Vejle Stadion, hvor de unge spillere skulle heppe på det danske U21-landshold i en vigtig EM-kvalifikationskamp mod Tjekkiet.

Trods øsende regnvej var stemningen god, da 156 børn og voksne mødtes på Dalby GF's parkeringsplads, alle klædt i rødt og hvidt. Med flag, trøjer og højt humør var de unge spillere klar til at vise deres støtte til det danske hold.

En kamp med masser af mål og heftig jubel

Selve kampen blev en kæmpe oplevelse. Danmark leverede en pragtpræstation og vandt hele 5-0 over Tjekkiet. Stemningen på stadion var elektrisk, og de unge fans fra Dalby GF gav alt, hvad de havde, når de heppede på de danske spillere. Tribunerne genlød af sangene "Vi er røde, vi er hvide" og "Kon-



gen af Danmark," og flagene blev ivrigt viftet i takt med målene, der væltede ind. Selvfølgelig var der også tid til de klassiske stadionpølser og sodavand, og efter kampen blev dagen endnu mere uforglemmelig, da de danske spillere tog sig tid til at give børnene highfives, autografer og mulighed for at få taget billeder sammen med dem.

Har du forslag til fremtidige udflugter?

Sådanne arrangementer kræver stor planlægning, og en stor tak til holdlederne, og især Rikke Jensen, som koordinerede hele arrangementet



og sørgede for, at alle fik en fantastisk oplevelse trods det udfordrende vejr.

Hvis nogen har idéer til an-

dre spændende udflugter eller arrangementer for klubbens børn og unge, er I meget velkomne til at tage fat i



trænerne eller fodboldudvalget. Dalby GF er altid åbne for nye idéer, der kan skabe fantastiske oplevelser og styr-

ke fællesskabet i klubben. Vi ser frem til mange flere sjove og mindeværdige arrangementer i fremtiden!

Svane Shipping

Morgenfrue
[Betydning: Stille dyb sorg]

DET HANDLER OM TRYGHED I TIDEN HVOR SAVNET OVERSKYGGER ALT

- Begravelse og bisættelse for Kolding og omegn
- Eksaminerede bedemænd med garantiordning
- Vi kommer gerne i deres hjem for samtale.

Kolding Bedemandsforretning Danske Bedemænd
Søren Erik Andersen grundl. 1897

Dyrehavegårdsvej 1
6000 Kolding

Tlf. 75 52 65 77

SVARER OGSÅ AFTEN OG WEEKEND

Se mere på www.se-andersen.dk

CAHN BILER.DK

Rep. af alle mærker • Salg af nye og brugte biler

Kvalitet til fair priser

Smedegade 3d
6000 Kolding

info@cahn-biler.dk
www.cahn-biler.dk

Carsten 72 44 44 68 Henrik 72 44 44 69

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK · VVS · FJERNVARME
VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87

www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS'er

Månedens frivillige: Rikke og Anders Schmidt

I sidste måned satte Dalby GF fokus på betydningen af frivillige i vores klub, og hvordan deres indsats er afgørende for fællesskabet i Dalby GF. Vi præsenterede konceptet "Månedens Frivillig" som en måde at anerkende de personer, der gør en forskel – ikke nødvendigvis dem man ser på banerne, men dem der arbejder utrætteligt bag kulisserne.

Af Marie-Louise B.

Wethje-Raabe

Fotos: Rikke og Anders

Denne måned rettes spotlight mod ikke bare én, men hele to ildsjæle.

Hvem er Rikke og Anders

Rikke og Anders bor i Mariessminde-kvarteret sammen med deres tre børn: Isabel, som i øjeblikket er på efterskole, samt tvillingerne Lucas og Victor, der går i 6.B på Dalby Skole.

Hele familien har en stærk tilknytning til Dalby GF, hvor de alle har spillet fodbold, og alle tre børn har desuden gået til gymnastik i klubben.

Rikke har gennem tiden også været en dedikeret del af Børne- og Ungeudvalget i Dalby Kirke, og både hun og Anders har været flittige hjælpere ved mange af kirkenes arrangementer, heriblandt strandgudstjenester på Rebæk strand, høstgudstjenester, spaghettigudstjenester i præstegården, 1. søndag i advent, fastelavn og Palmesøndag i kirken. De har også bidraget til de årlige gudstjenester ved Dalby Sommerfest.

Denne families engagement, både i Dalby GF og i kirken, er et glimrende eksempel på, hvordan frivillighed styrker fællesskabet i vores lokalområde.

Hvorfor er de frivillige

Rikke og Anders har gennem årene været meget aktive i Dalby GF, særligt som forældre til tre børn, der alle spiller fodbold. Rikke har påtaget sig rollen som holdleder for både Isabels tidligere hold og i mange år for de nuværende U13-drenge. Som holdleder har Rikke været en uvurderlig hjælp for trænerne, idet hun har taget sig af de praktiske opgaver og gjort det muligt for dem at fokusere på selve fodboldtræningen:

- Jeg har gennem min egen professionelle karriere lært at være struktureret, så det ligger naturligt for mig og er ikke altid det, trænerne er bedst til. De er bedre til træningerne, udtaler Rikke.

Når trænerne ikke har kunnet deltage i kampe, har Rikke desuden været klar til at springe til som kampanvarlig. Anders har altid været villig til at give en hånd med praktiske opgaver ved

forskellige arrangementer, og når Rikke siger, "at VI hjælper", så involverer det dem begge:

- Vores datter har i mange år været en del af koret i Dalby Kirke, hvor hun har sunget fra 2. til 9. klasse. Som en naturlig del af vores engagement har vi været med til at støtte op om de forskellige arrangementer, der bliver arrangeret i sognets regi. Det har været en fornøjelse at bidrage til det aktive og musikalske liv i vores lokalsamfund. Ud over koraktiviteterne har vores datter også dyrket gymnastik fra 0. til 9. klasse. Selvom gymnastikken ikke har haft lige så mange arrangementer som koret, har vi altid været klar til at hjælpe, når der har været behov.

Bidrag til Sommerfesten

Sommerfesten i Dalby er et af årets største arrangementer, og familien bidrager hvert år med frivilligt arbejde. De er bevidste om, hvor vigtigt det er at støtte dem, der tager initiativ til sådanne store begivenheder, og de vil gerne sikre, at Dalby Sommerfest bliver en succes år efter år. De ved, hvor vigtig indtægten fra sommerfesten er for klubbens økonomi, og de opfordrer andre til også at melde sig, da der er opgaver for enhver.

Frivillighedens værdi

For Rikke og Anders handler frivilligt arbejde ikke kun om

at hjælpe klubben, men også om at skabe et stærkt fællesskab. De nyder at bidrage til klubben, uanset hvilken afdeling der har brug for hjælp, fordi de ved, at enhver indsats gør en forskel. Som frivillig opbygger man også sociale netværk blandt de andre frivillige, og det ser de som en stor gevinst både socialt og menneskeligt. De tror på, at deres børn får værdifulde erfaringer ved at se, hvordan frivillighed kan give noget tilbage på mange niveauer.

Fremtiden for Dalby GF

Når vi taler om fremtiden for Dalby GF, har Rikke og Anders også høje forventninger: - Dalby GF er fortsat i udvikling, og inden længe står den længe ventede kunststofbane klar til indvielse. Den har vi kæmpet for i flere år! Vi tror, det kommer til at betyde rigtig meget for klubben, at alle klubbens medlemmer fremadrettet kan træne her i Dalby og ikke blive spredt rundt omkring i Kolding by i vintermånederne. Ved at blive samlet i klubben er det nemmere at samle klubbens medlemmer på tværs af årgangene / kønnene til sociale arrangementer i klubben. Det glæder vi os meget til at være en del af i fremtiden også.

Rikke og Anders er levende eksempler på, hvordan frivillighed styrker både klubben og det sociale liv i lokalsamfundet.



Nyt tiltag i Dalby GF: Byttebørsen gør fodboldudstyr tilgængeligt for alle

Dalby GF har netop introduceret et nyt og spændende tiltag – Byttebørsen. Dette nye initiativ er en smart løsning for både kommende og nuværende fodboldspillere, der har brug for fodboldudstyr. Skabet står i klubhuset, og her kan I aflevere fodboldstøvler, målmandshandsker og benskiner, som jeres barn ikke længere kan passe, men som stadig er i god stand.

Af Marie-Louise Wethje-Raabe

Foto: Marie-Louise Wethje-Raabe

Formålet med Byttebørsen er at give familier med børn, der overvejer at starte til fodbold, en nem mulighed for at prøve sporten uden at skulle investere i nyt udstyr med det samme. Så hvis I har et barn derhjemme, der ger-

ne vil prøve fodbold, er der mulighed for at låne udstyr fra skabet i op til to uger. På den måde får barnet mulighed for at afprøve sporten og finde ud af, om det er noget, inden der skal investeres i fodboldstøvler.

Hjælp til de glemte

Har man glemt sit udstyr til træningen, må man selvfølgelig også gerne benytte sig af tingene i skabet. Det gør det nemt og bekvemt for spillere, der pludselig står uden de nødvendige ting, og sikrer, at alle børn kan deltage i træningen.

Et bæredygtigt byttekoncept

Udover at støtte nye spillere fungerer Byttebørsen også som en klassisk bytteordning.

Hvis du har et par fodboldstøvler, som dit barn ikke længere kan passe, kan du lægge dem i skabet og tage et par i en anden størrelse. Det samme gælder målmandshandsker og benskiner. Alt udstyr, der afleveres, skal

være i brugbar stand, så andre kan få glæde af det – og vi forventer naturligvis, at man passer godt på det, man låner.

Dette initiativ er ikke blot en praktisk løsning for mange familier, men også et skridt mod en mere bæredygtig tilgang til sport. Ved at genbruge og dele udstyr kan vi i fællesskab reducere spild og sikre, at alle børn har mulighed for at dyrke fodbold.

Kom og fyld Byttebørsen op!

Vi opfordrer alle, der har udstyr liggende derhjemme, til at komme forbi klubhuset og fylde Byttebørsen op. Jo



mere udstyr vi får samlet, jo bedre kan vi hjælpe både nye og nuværende spillere. Vi håber, at Byttebørsen vil

blive flittigt brugt, og vi ser frem til at støtte både nuværende og kommende fodboldspillere i Dalby GF!

Seks Dalby-gymnaster med på tur til Italien

I starten af sommerferien 2024 tog gymnastikholdet DGI Sydøstjyllands Junior syd til Riccione, Italien. Fem trænere og seks forældre fulgte de 72 gymnaster, hvoraf de seks var fra Dalby GF.

Af Smilla Lauersen og Rebecca Møller.
Fotos: Kamma Kildahl Andersen



Selma, Sidsel, Anton, Smilla, Asta og Rebeca (set fra venstre) var sammen på gymnastikrejse til Italien.

Vi kørte afsted mod Riccione i Italien den 29. juni. Det var en bustur på omkring 26 timer. Selvom turen til Italien var virkelig lang, var den superhyggelig, og trænerne havde

planlagt aktiviteter som bingo og fællessang.

Parade og åbningsceremoni

Da vi ankom til Riccione, tjekkede vi ind på hotel Val-

paraiso, hvor vi boede på 2-, 4- eller 6-mands værelser. Om aftenen på ankomstdagen deltog vi i en parade gennem byen til Festival del Soles åbningsceremoni. Der var flere tusinde gymnaster fra hele verden.

Mange heppede

Vi lavede to opvisninger i den uge, mandag og onsdag. På opvisningsdagene havde vi morgentræning. Det var meget varmt, men virkelig fedt at lave opvisning på den store sene under åben himmel foran så mange mennesker, der heppede. Stemningen var supergod.

Fanget i uvejr

Efter den første opvisning blev vi overrasket af et uvejr og måtte søge ly på et hotel, indtil stormen var over.

Fritid

Når vi ikke lavede opvisning, lavede vi mange forskellige aktiviteter. Bl.a. var vi på stranden, hvor vi spillede Beachvolley og badede. Vi shoppede også en del og var i et kæmpe vandland der hed Aquafan. Det var vildt sjovt. I løbet af ugen var vi også inde og se forskellige gymnastikhold fra hele verden optræde. Fra Danmark så vi både DGI Sydøstjylland Junior Midt og DGI Sydøstjylland Junior Nord. Vi så også et japansk hold, Kokushikan. De var virkelig gode. Fredag, den sidste dag, lavede vi sammen med DGI Sydøstjylland Junior Midt opvisning på stranden.

En klar konklusion

Det var en helt fantastisk tur!

Landsstævne 2025

De store DGI-landsstævner finder sted hvert fjerde år. Næste gang er i 2025 i Vejle. Allerede nu kan man begynde at glæde sig.

Af Gymnastikudvalget

Hos Dalby Gymnastikforening glæder vi os vildt til Landsstævnet 2025 i Vejle! Men hvad er Landsstævnet egentlig? Lad os fortælle dig lidt om det.

Fire Dage med Idræt og Fest

Landsstævnet er en gigantisk idrætsfestival, der finder

sted hvert fjerde år, og denne gang er det i Vejle fra den 3. - 6. juli 2025. Tænk på det som fire dage fyldt med sport om dagen og store koncerter og fest om aftenen. Der er mere end 30 forskellige idrætsgrene, du kan kaste dig ud i, så der er noget for enhver smag, uanset om du er til gymnastik, boldspil eller noget helt tredje.

Hvorfor er vi så begejstrede? Fordi Landsstævnet er meget mere end bare sport. Det er en chance for at være sammen med tusindvis af andre fra hele landet, der også elsker at være aktive og have det sjovt. Uanset om du kommer alene eller med venner, er der masser af muligheder for at finde nye fællesskaber og skabe minder for livet.

Alle kan være med

Noget af det bedste ved Landsstævnet er, at det er åbent for alle. Du behøver ikke være medlem af en for-

ening eller være en erfaren idrætsudøver for at deltage. Faktisk er det en oplagt mulighed for at prøve noget nyt og udfordre dig selv! Du skal bare være fyldt 15 år i 2025, så er du klar til at være med.

For dig der er publikum

Selv hvis du ikke har lyst til at deltage aktivt, er der masser af muligheder for at opleve som publikum. Du kan nyde de mange opvisninger rundt i byen, heppe på deltagere i konkurrencerne, eller tage del i de mange outdoor-aktiviteter. Og selvfølgelig er der de store shows: Åbningsshowet, Efterskolernes Show og Afslutningsshowet, som du helt sikkert vil have lyst til at se.

Efterskoler og Højskoler: En del af Landsstævnet

Vi ved, at DGI har et stærkt samarbejde med efterskoler og højskoler. Over 6.000 efterskoleelever deltager og bidrager med deres eget store show, som er en fest i sig selv. Højskolerne bringer både kloge tanker og fællessang med sig, så der er noget for både krop og sind.

Festerne:

Sådan afsluttes hver dag

Hver dag til Landsstævnet slutter med fest og farver. Der vil være koncerter og aktiviteter for folk i alle aldre, og der er masser af muligheder for at hygge sig og have det sjovt. Det hele starter

med en parade gennem byen og et stort åbningsshow, og til sidst siger vi farvel med et afslutningsshow, som samler alle de gode oplevelser i én fantastisk finale.

Lyder det som noget for dig

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan være med, og hvad det koster, så gå ind på: DGI.dk/landsstaevne Der kan du få flere praktiske detaljer.

Bliv Frivillig til Landsstævnet 2025 Sammen skaber vi magien og gør en forskel!

Er du klar til at være med til at skabe årets fedeste oplevelse? Landsstævnet 2025 kommer til Vejle, og vi i Dalby Gymnastikforening kan næsten ikke vente med at være en del af det! Men vi har brug for dig – ja, DIG – til at gøre dette storslåede event endnu mere fantastisk!

Af Gymnastikudvalget

At være frivillig til Landsstævnet er ikke bare en chance for at hjælpe til. Det er din billet til at opleve fællesskab, grin og uforglemmelige øjeblikke bag ku-

lisserne. Du kommer til at møde nye mennesker, skabe minder for livet og være en del af et team, der gør en forskel.

Hvad får du som frivillig?

En unik oplevelse, hvor du

er med til at gøre Landsstævnet helt specielt. En T-shirt, så du altid kan mindes den fantastiske tid. Adgang til frivilligzoner. Dalby GF tjener 45 kr. for hver frivillig time, der bliver lagt

Hvad forventes af dig som frivillig?

Du dedikerer dig til minimum én vagt på 4 timer, gerne flere. Du er minimum 15 år. Du er mødestabil og ansvarlig.

Plads til alle

Uanset om du er en haj til at organisere, elsker at være omkring mennesker, eller bare vil være en del af noget stort, er der plads til dig som frivillig! Og lad os være ærlige. Hvem vil ikke gerne have en undskyldning for at tilbringe flere dage i godt selskab, mens man hjælper til et kæmpe event?

Sådan kommer du med

Vær med til at skabe den magi, som Landsstævnet

er kendt for, og tilmeld dig som frivillig gennem Dalby Gymnastikforening ved at skrive en mail til dgfgymnastik1907@gmail.dk Du kan også kontakte din eller dit barns instruktør. Ved tilmelding bedes du gøre rede for informationer om dit fulde navn, e-mail (som må bruges til at kontakte dig), telefonnummer, fødselsdato samt T-shirt-størrelse.

Når du tilmelder dig, accepterer du, at DGI må

sende informationer til dig vedrørende det at være frivillig.

Vi glæder os til at have dig med

Vi glæder os til at se dig med os i Vejle. Det bliver helt fantastisk. Vil du vide mere om, hvad det indebærer at være frivillig? Så find flere spændende detaljer på: www.dgi.dk/landsstaevne

KALENDER

Sidste nyt på www.dalbykirke.dk

OKTOBER

CrossYoga: Fredag 4. kl. 16.00

Ved Lene Thiim. I Sognehuset.
Gratis. Tilmelding nødvendig. Se side 7.

Gudstjeneste: Søndag 6. kl. 10.30

19. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

**Ekstraordinær valgforsamling til menighedsrådsvalg 2024: Tirsdag 8. kl. 19.00**

I Sognehuset. Se side 1 og 6.

Menighedsrådsmøde: Tirsdag 8.

(umiddelbart efter ekstraordinær valgforsamling)

I Sognehuset.

Aften-/musikgudstjeneste:**Torsdag 10. kl. 19.00**

Ved J.C. Bach Iversen. Se side 8.

**Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Søndag 13. kl. 10.30**

20. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

Gudstjeneste: Søndag 20. kl. 10.30

21. søndag efter trinitatis.

Ved J.C. Bach Iversen.

**Kunstkoncert "Hjertets veje".****Tirsdag 22. kl. 19.00**

Med K-klubben. I Sognehuset.

Med støtte til Folkekøkkenet. Se side 7.

Spaghettigudstjeneste:**Søndag 27. kl. 16.30**

For hele familien. Ved Lene Thiim.
Spaghetti og kødsovs i Sognehuset efter gudstjenesten.
Se side 6.



NOVEMBER

Musikgudstjeneste: Søndag 3. kl. 19.00

Allehelgens søndag. Ved J.C. Bach Iversen og solister.
Se side 9.

Menighedsrådsmøde: Tirsdag 5. kl. 19.00

I Sognehuset.

Gudstjeneste: Søndag 10. kl. 10.30

24. søndag efter trinitatis. Ved Lene Thiim.

**Sogneaften om Jens Rosendahls liv og digtning:****Torsdag 14. kl. 19.00**

Musikalsk foredrag med fællessang. Ved Flemming Baade. I Sognehuset. Se side 8.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 16. kl. 10.00

Ved J.C. Bach Iversen

Gudstjeneste: Søndag 17. kl. 10.30

25. søndag efter trinitatis.

Ved J.C. Bach Iversen

**Sogneeftermiddag "Mit liv i frihed":****Onsdag 20. kl. 14.00**

Ved Jette Seidenschmur. Om et liv i Jehovas Vidner og bagefter.

I Sognehuset. Se side 7.

Gudstjeneste: Søndag 24. kl. 9.00

Sidste søndag i kirkeåret. Ved Tine Illum.

KIRKEBILEN

Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og sognehus. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Kolding Taxa på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984. Og sig, turen går til Dalby Kirke/Sognehus.



Nyt menighedsråd i Dalby

Tirsdag den 17. september blev der afholdt valgforsamling til menighedsrådsvalg 2024.

Ved valgforsamlingen blev der fundet syv af de otte, der skulle vælges. Se nærmere nedenfor om ekstraordinær valgforsamling 8. oktober.

De valgte medlemmer

Jette Juhl (genvalgt)
Carsten Justesen (nyvalgt)
Tommy Andersen (nyvalgt)
Kurt Johansen (nyvalgt)
Helle Lisberg (nyvalgt)
Marianne Storbjerg Andersen (nyvalgt)
Kurt Schmidt (genvalgt)

Stedfortrædere

Maj-Brit Strømdahl Flaskager blev valgt som stedfortræder.

Tillykke

Vi ønsker de valgte tillykke med en plads i Dalby Menighedsråd og glæder os over et menighedsråd, hvor vi både samler erfaring, historie og nye kræfter omkring bordet. Det nye menighedsråd, som også inkluderer sognets præster, tiltræder 1. december for en fire års periode.

Ekstraordinær valgforsamling 8. oktober

Som nævnt er der brug for yderligere et enkelt medlem til menighedsrådet.

Derfor afholdes en ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Dalby Sognehus, Dalbyvej 69A, 6000 Kolding, for at vælge det manglende medlem.

Afstemningsvalg

Hvis der afleveres en yderligere kandidatliste senest 15. oktober, skal der afholdes afstemningsvalg.

En sådan liste skal have 8 stillere. Der skal bruges officiel formular fra Kirkeministeriet, og listen skal i givet fald afleveres til enten:

Lene Smidt Hornstrup,
Skovgærdet 9,
6000 Kolding,
tlf. 40 54 58 37.

Eller
Anne Lise Ebbesen,
Svendborgvej 17,
6000 Kolding,
tlf. 30 30 63 42.



DALBY KIRKE

Spaghettigudstjeneste 27. oktober

Så inviterer Dalby Kirke igen til gudstjeneste for hele familien med efterfølgende spaghetti og kødsovs i det nye sognehus. Det sker søndag den 27. oktober kl. 16.30

Dalby Sogn er fyldt med børnefamilier. Og en spaghettigudstjeneste er målrettet netop dem. Men alle er naturligvis velkomne.

For børn og børnefamilier

Kirkens børnekor og ungdomskor medvirker sammen med efterårets mini-konfirmander fra Dalby Skoles 3.A.

Efter gudstjenesten går vi over i det nye sognehus til spaghetti og kødsovs.



Alle er velkomne til spaghetti-gudstjeneste for hele familien! Kom i Dalby Kirke og Sognehus søndag 27. oktober kl. 16.30. Pris: Kr. 25,- pr. person + drikkevarer.

TVED VANDVÆRK

Forsyningsområde og informationer findes på

www.tved-vand.dk

✉ : info@tved-vand.dk

☎ : 76 30 17 92

📘 : Tved Vandværk

Husk du bor oven på dit drikkevand



Vejviser

Sognepræster

Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
jebi@km.dk

Lene Thiim
leth@km.dk

Kordeg

Begitte Toxværd
Sognehuset, Dalbyvej 69 A
22 75 23 27
dalby.sognkolding@km.dk

Graver

Peder Nygaard Pedersen
Kontakt: Kirkegårdssekretær Inger Lindberg Nors
21 64 23 27 / iln@km.dk

Organist

Eva Schmidt
Sognehuset, Dalbyvej 69A
51 28 02 31
organisteva@gmail.com

Kirketjener

Mathilde Tang Holm
Sognehuset, Dalbyvej 69A
kirketjener@dalbykirkekolding.dk
Tlf.: 23 27 00 59

Menighedsrådets formand

Lotte Arens
Solbakken 16
22 69 50 54
lottearens1@gmail.com

Menighedsrådets kasserer

Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@get2net.dk

Kirkeværge

Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tingbakken8@altiboxmail.dk

KIRKESIDERNE

Dalby Kirkeblad
86. årgang, nr. 9
Oktober 2024
Red.: J.C. Bach Iversen

FAST FOTOGRAF

Kurt Schmidt

Fredag 4. oktober

CrossYoga i Sognehuset

Sognepræst Lene Thiim inviterer til CrossYoga kl. 16 - 17 fredag 4. oktober. Husk tilmelding – og yogamåtte. Deltagelse er gratis.

Trænger du også til at gear ned? Eller mangler du et åndehul i hverdagen? Så kom til fyraftens-yoga i Dalby Sognehus fredag 4.

oktober kl. 16.00 - 17.00. Max 10 deltagere. Vi glæder os til at se dig.

Instruktør Lene Thiim
Lene Thiim, sognepræst i Dalby, med 100 timers uddannelse i Cross Yoga bag sig, vil stå for en yoga-time med blide bevægelser og stræk. Undervejs vil der være stille bøn og ord til eftertanke.

Om Cross Yoga

CrossYoga er yoga med kristendommen som fortegn, men alle kan deltage uanset tro eller overbevisning. Er du interesseret i at deltage i CrossYoga, men forhindret de to annoncerede datoer, er du meget velkommen til at skrive til Lene Thiim.



Gratis at deltage

Kræver kun at du medbringer egen måtte



CrossYoga

4. oktober
Kl. 16.00 - 17.00

Tilmelding

Alle er velkomne. Tilmelding snarest muligt (avisen omdeles meget tæt på arrangementet):
LETH@KM.DK

Lene Thiim står klar til at tage imod til CrossYoga i Sognehuset fredag 4. oktober kl. 16. Tilbuddet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Kunstkonsert i Dalby Sognehus

Tirsdag 22. oktober kl. 19.00
Entré (inkl. forfriskning): Kr. 85,-
Støt Folkekøkkenet ved koncerten

Dalby Sognehus danner rammen om K-Klubbens kunst-koncert "Hjertets Veje" – en musikalsk oplevelse med fokus på kunst, følelser og socialt ansvar!

Glæd Jer!

I skal på denne aften høre smukke sange, både klassiske og rytmiske, fra Edvard Grieg til Alberte Winding, akkompagneret af klaver og saxofon.

I skal høre rørende uddrag af litteratur skrevet af blandt andre Naja Marie Aidt og Steffen Brandt.

I skal se spændende ældre og nye kunstværker fra Michelangelo til Kathrine Ærtebjerg. Vi kalder det en kunst-koncert og vi vil tage jer med derhen, hvor den almindelige samtale om livet ind imellem kommer til kort, hvor vi vil lade kunsten tage over og gøre det, som kunsten kan: Sætte toner, ord og billeder på de helt store og essentielle følelser i menneskers liv, fra den tungeste

sorg til den boblende glæde.

Hvem er K-klubben

K-Klubben har eksisteret siden 1990'erne og består af Karima Damsted, Kirstine Lykkebo og Katrine Busk.

På scenen står Kirstine, som er konservatorieuddannet klassisk og rytmisk sanger, og Katrine, som er cand.mag. i historie og kunsthistorie, samt saxofonist. De akkompagneres af en organist/pianist.

Bag scenen trækker Karima i trådene. Hun er uddannet sygeplejerske, arbejder med salg af hospitalsudstyr, og står for kunst-koncerternes humanitære del: Ved K-klubbens arrangementer doneres/indsamles der nemlig altid et beløb til en humanitær sag. På denne aften samler vi ind til Folkekøkkenet i Kolding, en del af KFUM's sociale arbejde

Vel mødt! Vi glæder os meget til at se dig til en fantastisk, vedkommende og nærværende aften.

K-Klubben præsenterer

Kunst-koncerten Hjertets Veje

En musikalsk oplevelse med fokus på kunst, følelser og socialt ansvar!



Kirstine

Konservatorieuddannet sanger med klassisk sang og musikdramatik som hovedfag. Desuden stemme- og kropsterapeut.

Katrine

Uddannet cand.mag. i historie og kunsthistorie. Gymnasielærer, lærebogsforfatter og saxofonist.

Karima

Uddannet sygeplejerske. Arbejder med salg og undervisning indenfor hospitalsudstyr.

Tirsdag 22. oktober kl. 19 i Sognehuset. Støt Folkekøkkenet!

FOLKEKØKKENET
KFUM'S

Onsdag 20. november kl. 14: Mit liv i frihed - Sogneeftermiddag med Jette Seidenschur

Jette Seidenschur fortæller om et liv i Jehovas Vidner – og bagefter. Det sker i Dalby Kirkes Sognehus, Dalbyvej 69A, onsdag den 20. november kl. 14. Alle er velkomne.

Jette Seidenschur er selvstændig fotograf og har også siddet i byrådet, men hun var også gennem mange år medlem af Jehovas vidner. Det kom dog til et brud, da hendes børn skulle starte i skole. Hør hendes fortælling om sit tidligere liv, der var bundet

op på regler og forbud, og hvor hun forsøgte at leve som foreskrevet. Hør også om bruddet og de konsekvenser, det har haft for hende at forlade Jehovas Vidner. Jette Seidenschur dømmer ikke de mennesker, hun har kendt gennem Jehovas Vid-

ner, men fortæller sin historie på en klog, humoristisk og livsbekræftende måde.

Pris

Kr. 75,- inkl. snacks og drikkevarer.

Tilmelding ikke nødvendig.

Jette Seidenschur skulle have været i Sognehuset tilbage i august, men måtte aflyse. Nu kommer hun. Onsdag 20. november kl. 14 fortæller hun om sine år i Jehovas Vidner – og bagefter under overskriften "Mit liv i frihed". Pris: Kr. 75,- inkl. snacks og drikkevarer.





Flemming Både er musikvidenskabeligt uddannet og fuldtids foredragsholder og musiker. Torsdag 14. november kl. 19 fortæller han i Dalby Sognehus om Jens Rosendals liv og sange og akkompagnerer sangene på klaver. Flemming Både har gennem de sidste 25 år holdt foredrag om mange andre af vore store komponister, digtere, musikere og sangere.

Musikalsk foredrag om Jens Rosendal

Sæt X i kalenderen. Flemming Både fortæller historien om en af vores flittigste sang- og salmedigtere i nyere tid, Jens Rosendal, der døde den 30. december 2023, 91 år gammel. Det sker i Dalby Sognehus, Dalbyvej 69A, torsdag 14. november kl. 19. Pris: Kr. 75,-, inkl. snacks / drikkevarer.

Flemming Både vil i et musikalsk foredrag gennem ord og fællessang tage os med på en rejse i den flittige digters liv, der var fyldt med kontraster, eksistentielle svære spørgsmål og valg, som har givet brændstof til en lang række fantastiske sange, hvoraf hele 10 er kommet med i Højskolesangbogen og 2 i Salmebogen. Mange af Jens Rosendals sange handler om Vadehavet, som han

boede ved en stor del af sit liv, og han kaldes derfor også for Vadehavsdigteren.

Brød med sin baggrund

Jens Rosendal kom fra et stærkt indremissionsk miljø, som han brød med, fordi det ikke var i harmoni med hans egen opfattelse af kristendommen og hans homoseksualitet. Han var uddannet lærer og arbejdede bl.a. mange år på Løgumkloster Højskole. Hans forelskelse i en meget yngre mand, 20 års forhold, samt tabet af ham gav inspiration til fantastiske sange som "Du kom med alt det der var dig" og kærlighedssang ved et tab: "Som solskin over mark og hav". Dem skal vi synge sammen med mange af hans andre sange, som han var fantastisk til at finde dygtige komponister til.

Jens Rosendal

17. maj 1932 – 30. december 2023

Uddannet lærer, bl.a. ansat på Løgumkloster Højskole.

Boede de sidste 40 år af sit liv i Vesterende Ballum ved Vadehavet.

Hans mest kendte sang: Forelskelsessang – Du kom med alt det der var dig.

Aften- / musikgudstjeneste: Dalby Kirke 10. oktober 19.00

Igen i år byder sidste torsdag før skolerens efterårsferie på en stemningsfuld aftengudstjeneste i Dalby Kirke med korsang og masser af musik.

Efter gudstjenesten er der en let forfriskning i kirken.



Sognerejse til Tyskland og Holland

Dalby Kirke arrangerer udlandstur 28. april til 3. maj 2025.

For tredje gang arrangerer Dalby Kirke en spændende udlandstur, og denne gang går turen til smukke destinationer i både Tyskland og Holland. Vi tror på, at det igen bliver en rigtig god tur. Her er en forsmag på de oplevelser, der venter jer:

Rüdesheim am Rhein

Vi starter i den charmerende by Rüdesheim am Rhein, hvor vi tilbringer to nætter. Her følger vi i Hildegard von Bingens fodspor, en af middelalderens mest indflydelsesrige kvinder. Hildegard var benediktinernonne, forfatter, læge og komponist, og vi udforsker de historiske klostre og områder, hvor hun virkede.

Sejlads på Rhinen og besøg ved Marksburg

En sejlur på Rhinen tager os forbi Lorelei, før vi på vej til Köln besøger den imponerende Marksburg.

Köln

I Köln venter to nætter med masser af kultur og historie. Vi besøger den storslåede Kölner Dom og tager på en guidet rundtur i den gamle bydel, Altstadt.

Der bliver også tid til at udforske byen på egen hånd – måske med en smagsprøve på den lokale øl, Kölsch, i et af de hyggelige Brauhäuser, eller et besøg på byens chokolademuseum. Mulighederne er mange!



Vi skal naturligvis besøge den storslåede Kölner Dom.

Köln, Dom, Außenbau, Westfassade, Gesamtansicht.
© Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte; Foto: Matz und Schenk

Koningshoeven Abbey

Vores rejse fortsætter til Holland, hvor vi besøger Koningshoeven Abbey, hjemstedet for det berømte La Trappe Trappist-bryggeri. Her får vi indblik i bryggeriets historie og nyder smagsprøver samt frokost.

Arnhem

Sidste stop på vores tur er Arnhem, hvor vi overnatter. Her kan I opleve det spændende friluftsmuseum Openluchtmuseum eller blot slentre rundt i byens historiske centrum.

Pris og praktisk info

Vi arbejder ud fra priser på kr. 6.500,- (dobbeltværelse) og kr. 7.500,- (enkeltværelse). Inkluderet i prisen er busrejse, overnatninger med morgenmad, billetter og rundvisninger i det fælles program, en del aftensmåltider. Mere i de næste numre af Dalby Tidende, hvor programmet vil tage nærmere form.

Hvis du allerede nu er interesseret i at komme med eller bare gerne vil høre mere, er du velkommen til at kontakte rejselederne:

- Jens Christian Bach Iversen: jcbi@km.dk
- Jette Juhl: jettejuhl01@gmail.com / 26 63 25 77

Vi glæder os til at høre fra dig!

Nyt om navne

DØBTE

24. august
Isak Ezra Theet
Thors Ager 10

Magnus Veelmaa Christensen
Thors Ager 26

14. september
Tristan Kock Hollænder
Brogårdshaven 14, Harte

15. september
Martha Thorup Sibuhr
Skovly 50

21. september
Lukas Gotfred
Søndergaard
Aagærdet 41

22. september
Dagmar Falch
Bjerresgaard
Hvidovre

VIELSER OG VELSIGNALSER

24. august
Mathias Hvidtfeldt
Mortensen og
Line Hvidtfeldt
Mortensen
Tilst

Daniel Groth
Chrestensen og
Stine Aarslev Chrestensen
Møllevvej 007C

14. september
Andreas Dybkjær
Mathiesen Holbech og
Pernille-Karoline Borre
Holbech
Byvænget 5

Carsten Stidsen og
Marie Elisabeth
Stidsen
Stautrup

21. september
Anders Gotfred
Søndergaard og
Rikke Gotfred
Søndergaard
Aagærdet 41

28. september
Jesper Christensen og
Lotte Birkelund
Thors Ager 21

DØDE OG BEGRAVEDE

8. september
Kirstine Marie Bahr
Henrik Rantzaus Vej 33

Musikgudstjeneste Alle Helgen

3. november kl. 19

Traditionen tro markerer Dalby Kirke igen i år Alle Helgen med en smuk musikgudstjeneste. Det sker 3. november kl. 19, hvor det fra kl. 18.30 er muligt at sætte lys på kirkegården.



Alle dage kan vi mindes dem, der ikke er hos os mere. Og dog er det godt at have en dag, hvor det at mindes er selve formålet. Sådan en dag er Alle Helgens Dag, der i år falder søndag den 3. november.

Alle Helgen er ladet med minder og traditioner. I Dalby markerer vi Alle Helgen ved en stemningsfuld musikgudstjeneste kl. 19.00, hvor navnene på dem, der er døde og blevet begravet i Dalby det seneste år, bliver læst op. Sammen kan vi mindes dem, vi savner, uanset om savnet er nyt eller har fulgt os i flere år.

Lys på kirkegården

Hvis vejret tillader det, vil vi også i år fastholde skikken med at tænde levende lys på gravene den sidste halve time

op til gudstjenesten, så lysene kan brænde under gudstjenesten og aftenen og natten igennem. Fra kl. 18.30 kan enhver kirkegænger med pårørende på kirkegården afhente lys i våbenhuset til at sætte på gravstederne.

Sorg og glæde

Sognepræst J. C. Bach Iversen siger om, hvordan sorg og glæde er vævet sammen i ethvert menneskes liv:

- Tidligere var man optaget af, at sorg og savn skulle overvindes, så den sørgende kunne komme videre og blive optaget af andre ting, altså som om du først var ked af det, så blev du glad igen. I dag ved vi, at mange af os lever med en sorg og bærer et savn som en integreret del af os, mens vi i øvrigt er i fuld gang med en aktiv tilværelse. Man kan godt være et glad menneske og en glad fami-

lie, der bærer på en sorg og et savn.

Det er i den sammenhæng, Alle Helgen kommer ind i billedet.

- I kirken giver vi plads og stemme til sorgen og savnet, samtidig med at vi holder fast i kirkens gamle tro på, at vi i dåben har fået et levende og uudslukkeligt håb. Alle Helgen er med til at understrege, at alle tider er i Guds hånd. Derfor tænder vi også lys i mørket, for vi insisterer på glædens ret, slutter sognepræst J. C. Bach Iversen om gudstjenesten i Dalby Kirke Alle Helgen.



DALBY KIRKE

Alle Helgen for dem, der har mistet et barn

Sogne- og sygehuspræst Birgit Fur afholder Alle Helgens-gudstjeneste i samarbejde med Forældre & Sorg søndag den 3. november kl. 14 i Brændkjærkirken.

Denne Alle Helgens-gudstjeneste er for særligt dem, der har oplevet det ulykkelige at miste et barn. Alder, tidspunkt og omstændigheder har ingen betydning, for et barn er et barn, og alle pårørende er velkomne.

Under gudstjenesten er der lystænding, mens der bliver spillet musik. Hvis man ønsker, at barnets navn og evt. datoer nævnes, kan man inden gudstjenesten skrive dette på et lille kort, som ligger i våbenhuset. Efter gudstjenesten er der kaffe og boller.



JØRGEN LUND FREDERIKSEN A/S
TØMRER- & SNEDKERFORRETNING

Essen 37, 6000 Kolding · Tlf. 75 56 67 99
www.jlf.dk · mail@jlf.dk · CVR-nr. 26930332

CAHN
BILER.DK 

Rep. af alle mærker • Salg af nye og brugte biler
Kvalitet til fair priser

Smedegade 3d
6000 Kolding

info@cahn-biler.dk
www.cahn-biler.dk

Carsten 72 44 44 68 Henrik 72 44 44 69

STØT VORES
ANNONCØRER

DE STØTTER
DIT LOKALOMRÅDE

Få bedre råd i...

LIVA
STORMARKED

GALGEBJERGVEJ DOMHUSGADE
Tlf. 75 52 35 10 Tlf. 75 52 31 88

Et besøg i Jernalderen gav mange spændende oplevelser

I august var 5.A og 5.B på en to-dages besøg på Vingsted centret i Vejle. I nedenstående historie fortæller eleverne om deres oplevelser.

Vi ofrede en høne

Af Lærke

Mandag den 19. august kørte vi i bus til Vingsted. Vingsted er et sted i Vejle, hvor man kan komme og se, hvordan de levede i Jernalderen. Vi var så heldige, at vi også fik lov til at sove der. Da vi kom, skulle vi gå et stykke fra p-pladsen til indgangen, hvor vi mødte Sigfred, Aut og Vigdis. De viste os, hvor vi skulle sove, og derefter blev vi vist rundt i landsbyen, og vi så, hvor dyrene levede. Herefter fik vi jernaldertøj på. Pigerne skulle have en stofkjole og et stofbælte på. Drengene havde en lang bluse og et læderbælte på. Bagefter gik vi hen og hals-huggede en høne, da vi lærte, at man i Jernalderen skulle slagte et dyr, før man kunne få noget at spise.

Besøg på pottemager-værkstedet

Da vi havde spist vores madpakker, gik vi ud på vores værksteder. Jeg var på pottemagerværkstedet. Vi startede med at sætte os ind i et lille hus, hvor Vigdit (pottemageren) fortalte os, hvordan vi skulle gøre. Herefter gik vi op til lerovnene, fordi vi skulle hente nogle sten, der havde været inde i lerovnene. Dem tog vi med ned til det lille pottemager hus, hvor vi skulle knuse og si dem, så det kunne blive til sand. Der måtte ikke være andet blandet i, da det så ville springe, når det blev brændt. Vi fik hver en klat ler og noget sand på et bræt, som vi havde på vores lår (det var ligesom vores bord). Vi lavede vi en lille skål eller kop. Da vi havde pause, gik vi ned og vaskede brædderne.



Skind og tæpper

Lidt senere hang vi vægtæpper op, og så lagde vi skind og tæpper ind i langhusene. Da vi skulle have aftensmad, fik vi grøntsagssuppe med kød og fladbrød. Da vi havde spist, gik vi ned til offerstedet og ofrede det hoved fra den høne, vi havde slagtet om formiddagen. Da vi kom tilbage, fik vi kage, som vi havde med hjemmefra, og så gik vi stille og roligt i seng. Da vi vågnede næste dag, fik vi morgenmad. Det var boller, som vi havde med hjemmefra. Da vi havde spist, gik vi ud på vores nye værksteder. Jeg var på madlavningsværkstedet, hvor vi lavede bærkompot, flødeskum, grød, fladbrød og hønekødsuppe til frokost. Herefter tog vi med bussen tilbage til skolen.

Vølven var jernalderens læge

Af Alberte

Vi ankom til jernalder kl. 9.00. Der var duften af skov og dyr. Der var nogen værksteder i jernalder byen. Pottemager, smede knive, flette kurve, og lave kobberskål. Vi så smeden, han hed Birk. Byen har brug for smeden til at lave redskaber fx knive, svær og værktøj. Jeg fik en lyserød kjole på. Den var lavt af uld for det var det, de havde til rådighed. Et af de andre jobs man kunne have, var at være völve. Vølvens job var på en måde at være læge - bare lidt mere voldsomt.

Huggede hovedet af en høne

Vi boede i Håddgården. Alle husene var lavet af lertræ og strå, fordi det var det materiale de havde. Vi/

Alfred huggede hovedet af en høne. Det var klamt. Vi så ofrer-mosen. Den brugte man til at ofre mennesker i jernalderen. Man havde sine egne dyr, som man slagtede, når man manglede mad. Maden vi spiste var fx suppe, gris, lam og fladbrød. Så gik vi i seng, og så begyndte vi at sove. Næste morgen fik vi morgenboller, juice, pålægsschokolade. De spiser ikke sådan noget i jernalderen. VI SKULE STÅ OP KL 07:00 Det er maga hyggeligt at være derude. Så skulle vi på arbejde igen. Alle i landsbyen skulle på arbejde ellers kunne landsbyen ikke køre på skinner. Så skulle vi pakke. Så skulle vi sige farvel. Og så vendte vi snuden hjemad. Det var vildt hyggeligt at være derude.

Skind var blødt at sove på

Af Villum

I sidste uge var mig og min klasse i Vingsted og levede i Jernalderen. Jernalderen varede fra år 500 før Kristus til år 800. I Jernalderen lavede man redskaber af jern fx knive, økser og andre redskaber. Vi hals-huggede en kylling med en økse. Vigdis, som var en voksen, der arbejdede på stedet, gav kyllingen en gok i nøden, så den faldt lidt til ro. Alberte fra klassen holdt kyllingens hovede, imens Alfred hals-huggede den. Alle skreg, og jeg syntes, det var spændende at se på. Om aftenen ofrede vi dens hoved i mosen.

Vækket af en hane

Vi havde jernaldertøj på, hvilket jeg syntes var meget fedt. Vi sov på skind, det var meget blødt at ligge på. Vi sov fint, men klokken 5 om morgenen blev vi vækket af en hane, fordi den sov i samme hus som os. De fortalte, at man ikke talte jernalderfolkets alder efter 10 år, og man blev typisk kun 45 år gammel. Der var også nogen, der var bønder. Når man var bonde skulle man



malke geder, og vi fodrede den med blade. Det var de rigtig vilde med. Om aftenen fik vi grøntsagssuppe og noget brød. Heldigvis fik vi også noget kage og pølsehorn i løbet af dagen. Det var rigtig sjovt at leve i jernalderen.

Jeg lavede en skål af en kobberfirkant

Af Benjamin

Der var ikke langt til Vingsted. Den første dag var jeg i kobbersmedens værksted, hvor jeg fik en kobberfirkant, som jeg lavede om til en skål på ægte jernaldermanér. Vi huggede også hovedet af en høne og havde bål inde i husene. Jeg sov faktisk godt om natten, for der var ikke trangt, men mørkt, og vi drenge hyggede os i vores eget hus.

Gederne var meget venlige, og man kunne fodre og ædem. Maden, vi fik, smagte godt.

Flettede en kurv og gav dyrene mad

Af Sara

Jeg syntes, det var sjovt at være på besøg i Jernalderen. Her var jeg bonde, og jeg skulle give dyrene mad og være med til at malke en ged. Jeg fik også flettet en kurv. Vi slog en kylling ihjel, hvilket jeg syntes var synd, men den smagte godt. Der var nemlig nogle, som lavede mad til os alle, og det smagte fint nok - dog ville jeg hellere have haft nuggets.

Der var små kyllinger i Vingsted - 13 i alt - og de var mega søde. De havde to mødre, som sørgede for, at de ikke blev spist af katten. Jeg ville gerne have haft en kylling med hjem, men det måtte jeg ikke.

Fedt at busturen ikke var lang

Af Bertram

Jeg syntes, det var fedt, at busturen til Vingsted ikke var så lang. Da vi kom derop, blev vi vist rundt i landsby-



en, så vi vidste, hvor de forskellige ting var. Det var fedt at prøve at hugge brænde, men det var nederen, at jeg fik nogle store vabler af det. Jeg synes også, det var fedt at lave bål inde i husene og lave mad over bålet.

Jeg malkede en ged

Af Mathilde

Det var mega fedt at være bonde, fordi jeg specielt elsker dyr. Jeg fodrede dyrene og malkede en ged, hvis mælk smagte ok. Gederne var rigtig søde, og en af dem kunne finde på at spise vores bæltter.

Jeg syntes også, at maden var ret god - fx byggrøden med fløde og bærkompot var rigtig god. Det var mega fedt at flette kurve. Vi sad bare og snakkede, mens vi flettede kurvene.

Om natten var det bælgmørkt og koldt, når man kom ud af soveposen. Sengene, vi sov i, var smalle, og om morgenen kunne man godt have lidt ondt i ryggen. Busturen var god, men også lang. Der var også en offermose ved landsbyen. Vi ofrede en hønes hoved og dens vinger.

Bare vi kunne blive længere i Jernalderen

Af Hans

Jeg syntes, det var sjovt at leve i Jernalderen, og jeg ville ønske, at vi kunne blive der i længere tid. Det sjoveste var at smede en kniv, og at vi selv skulle lave mad over bål. Jeg sov bedre, end jeg troede, jeg ville. Det var også spændende at ofre til guderne. Jeg har fundet ud af, at det tog meget lang tid i jernalderen at lave mad.

Der var alt for mange myg

Af Carla

Der var alt for mange myg, og sengene var for små, så vi lå helt most sammen. Jeg blev i løbet af natten nødt til at tage Carolines hovedpude, da hun lå helt oppe ved mig. Kødet var for saltet, og jeg fik alt for mange myggestik. Min yndlingsting var, at vi måtte gå ind til gederne, men jeg kunne også godt lide, at vi skulle lave en kobberskål. Jeg kunne godt lide at lave mad. Huset, vi boede i, var ok stort. Der var også en offermose, hvor vi ofrede et hønehoved, som Caroline havde hugget af.



En begivenhedsrig tur til Sønderborg og Danfoss Universe

Hele 6. årgang på Dalby skole skulle til Sønderborg. Det startede med, at vi skulle med toget fra Kolding til Sønderborg. Det tog ca. 1 time og 30 minutter.

*Af Asta og Esther 6.B
Fotos: Dalby Skole*

Da vi kom frem, tog vi i Rema 1000. Vi måtte bruge, de penge vi havde med til at købe noget i Rema 1000, hvis man havde lyst. Vi måtte max have hundrede kroner med til at købe for. Efter det gik vi til Dybbøl Banke, som er et museum. Vi ventede i tre timer på en mark ude foran Dybbøl Banke museum. Vi kunne nemlig først komme ind efter de tre timer var gået. Imens vi ventede, spiste vi også frokost. Da de tre timer var gået, gik vi ind på museet. Vi fik en guide på museet, som viste

os rundt. Vi så en film om krigen i 1864. Vi var også på forskellige værksteder. Vi skulle f.eks. lave pandekager, vi skulle lave et skud ved smeden og vi skrev breve med blæk. Til sidst så vi en film inden vi skulle hjem. Vi kørte med bussen hjem.

Tarteletter til aftensmad

Da vi kom hen til vandrehjemmet, fik vi vores værelser, men vi nåede ikke at komme derind, for så skulle vi have aftensmad. Vi skulle have tarteletter. Da vi havde fået aftensmad, begyndte vi at indrette vores værelser hyggeligt. Efter det var vi meget ude på legepladsen,

der var nemlig en sjov legeplads. Mellem klokken 20-21 havde vi vores telefoner som vi måtte bruge i den time. Klokken 21.00 skulle vi ind på vores værelser, og klokken 22.00 skulle der være ro på værelserne.

Naturvidenskab for sjov

Vi stod op klokken 7.00 ca. Vi gjorde os klar, og da vi havde gjort det, skulle vi have morgenmad. Vi fik rundstykker og yoghurt. Vi skulle selv lave vores madpakke, det var en sandwich til os hver. Så tog vi bussen til Danfoss Universe. Danfoss Universe er et sted hvor du kan lære noget om naturvidenskab på en sjov måde. Du lærer også om de forskellige elementer f.eks. tyngdekraft, vand, ild og meget mere sjovt. Den første time kunne

man vælge mellem at lave sin egen raket eller bygge noget sådan, at ens æg ikke gik i stykker, når man kastede den ned fra flere meter.

Bygge en raket

Vi valgte raket, men der var også nogen der valgte det andet. Vi skulle selv bygge en raket ud af en plastik flaske. I toppen skulle der være en kop med sand i. Så skulle man se hvor langt de kunne flyve, når de blev fyret af. Det var meget sjovt. Efter det havde vi "fri leg" i nogen timer. Vi måtte selv gå rundt i parken. Vi prøvede mange spændene ting. En af tingene var et tårn, som vi klatrede i. Det hed Skytrail. Der var tre etager. Der var en svævebane, hvor man kun sad i selen og benene hang bare ud i luften.. Vi prøvede

også Segway. Det var virkelig sjovt. Vi var også inde i noget der hedder Stormen. Stormen er noget hvor man har briller på, og så skal man gå ned til den anden ende af et rum. Når man gik, kom der forskellige styrker vind.

Sjov legeplads

Der var mange andre sjove ting i parken. Klokken 15.00 skulle vi med bussen hjem til vandrehjemmet. Da vi kom derhen, var vi på legepladsen og på værelserne. Så skulle vi så spise. Vi fik wok med nudler. På vandrehjemmet var der forskellige dyr. Der var næsebjørne, kaniner, geder og fugle. Der var mange frugttræer og en sjov gyng.

Syv vandrende pinde rejste fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole til Dalby

På en varm sommerdag i en dyb og hemmelig busk, tæt på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, levede der syv vandrende pinde. De var ikke helt almindelige pinde. De havde både sjæl og personlighed, der gjorde dem helt særlige. Hver af dem havde en unik karakter, der gjorde dem både modige og handlekraftige.

*Af Line Eskesen
Foto: Line Eskesen*

De største af pindene var Søren Pind og Kåre Kvist. Søren og Kåre var også de ældste pinde, og begge havde de bark med årer som den tykkeste træstamme. Pindene havde masser af viden og oplevelser med sig, og Søren

og Kåre blev lyttet meget til, når der var problemer eller der skulle tages store beslutninger. En dag opstod der en krise i busken. En kraftig tørke havde ramt området, fordi sommeren var så varm, og alle de små vandhuller i jorden, der var buskens livsnerve, var ved at tørre ud. Alle væsener i den lille busk, fra

de små insekter til de store dyr, var i fare. Søren og Kåre samlede alle de syv pinde, så de kunne finde frem til en løsning. Der var mange gode bud, men i sidste ende duede kun én af dem. Pindene besluttede i fællesskab at vandre mod byen, så de ikke optog plads eller drak vand, der kunne redde de andre dyr i den lille busk ved Skanderup-Hjarup Forbundsskole.

Kom frem til Dalby Skole

Pindene vandrede i dagevis. De vandrede i bagende sol, silende sommerregn og kraftig blæst, og en dag efter mange tusind skridt kom de til Dalby Skole. Bygningen var stor og gul, og pindene troede ved første øjekast, at de stod i en kæmpe solsikke. De kunne se en masse børn, der legede, og det gjorde dem trygge. Det så de også der, hvor de kom fra. De syv pinde med Søren og Kåre i front listede sig ind

på skolens bibliotek. Her var mange bøger, og det var alligevel nyt for pindene, der jo mest af alt havde befundet sig i busken udenfor Skanderup-Hjarup Forbundsskole. En rar mand uden hår og med fine briller samlede pindene op, og inden de syv pinde viste af det, havde de fået det fineste hjem med sand i bunden, lækre brombærblade og rigtige pinde at kravle på.

Pindene stortrives

Pindene nød at være et sted, hvor vind og vejr ikke var så vigtigt, og de stortrives. Efterhånden som dagene gik blev der mere og mere stille på det lille bibliotek. Skolernes sommerferie skulle netop til at starte, og pindene troede et kort øjeblik, at de var ladt i stikken alene i mange uger. Sådan forholdte det sig heldigvis ikke. Den rare mand uden hår og med fine briller havde nemlig lavet en

aftale med en lille dame med et stort smil, der kom hver dag i sommerferien med nye blade og masser af vand. I den første uge af ferien gav hun pindene et fint navneskilt, og hun hentede brombærblade fra den dejligste busk. Bladene var friske og grønne, og de små pinde spiste og spiste. Vand var der også masser af, og når den lille dame ikke gav pindene for meget vand, så var det et paradys i det nye hjem. Hun talte meget med dem, og lærte dem nye ord og sætninger som: "Hej pinde-venner!", "Så er der mad", "Har I det godt?" og "Vi ses igen i morgen".

Nye pinde babyer

Hun holdt godt øje med de syv små, og sad ofte og kiggede ind gennem de fire glasvægge, der omkransede den lille pinde-base. Hvad pindene ikke var klar over var, at den lille dame holdt

Dalby Skole

Skoleleder
Jesper Thygesen

Viceskoleleder
Rikke Beith

Indskolings/SFO-leder
Leon Jensen

Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen

Teknisk service
Jørgen Bækklund Daugaard
Tomas Sørensen

Tlf. 79 79 78 30

Mail
dalby-skole@kolding.dk

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

SFO: Åbningstider
Alle skoledage:
Mandag - torsdag kl. 6.30 - 17.00.
Fredag kl. 6.30 - 16.00.

Alle skolefrie-dage:
Mandag - torsdag kl. 6.30 - 16.00.
Fredag kl. 6.30 - 15.24.

SFO: Kontakt
Ved henvendelse i SFO'ens åbningstid kan der ringes på tlf.: **51 16 40 26**

Det sker

OKTOBER

Uge 40
9. årgang er i praktik

Torsdag 10.
Motionsdag

Uge 42
Efterårsferie

Uge 43 og 44
Edison på 6. årgang
Skolekomedie på 5. årgang
Emneuger på 4. årgang



skarpt øje med terrariets bund. Her var en pinde-baby nemlig født, og inden for kort tid kom der en mere til. Der blev efterhånden trængt i det lille hjem, og en dag til frokostfodring, sagde den lille dame noget med store flyttedag. Det var tid til at Søren og Kåre skulle skilles, så de hver især kunne passe på en lille flok ud af de nu ni pinde. Flytningen gik over al forventning, og I skrivende stund bor Kåre fortsat på biblioteket, mens Søren bor i 6.A. Søren Pind og Kåre Kvist betragtes af de andre pinde som gode beskyttere, og historien om den lange og farefulde vandring fortælles vidt og bredt som et symbol på samarbejde, mod og håb.

2.A fik en læsefest på Koldings Folkebibliotek

Fredag den 6. september deltog Dalby skoles 2.A i "Hr. Grås læsefest" på folkebiblioteket. Det var et arrangement for nogle af kommunens 2.-3. klasser.

Af lærer Trine Botkjær
Fotos: Dalby Skole

Søndag den 8. september var det FN's internationale

læsedag og i den forbindelse lavede både skolen og folkebiblioteket forskellige læseaktiviteter allerede om fredagen.

På folkebiblioteket fik 2.A fornøjelsen af at høre børnebogsforfatter Maria Rørbæk læse en af sine egne bøger højt. De bevægede sig til Marianne Iben Hansens rim om hyppige ord sammen med Helene fra Sangkraft Kolding.

Gode læsevaner

De hørte 12-årige bogblogger Nor og hans far fortælle om deres yndlingsbøger og gode læsevaner. De legede på biblioteket og havde mulighed for at lave bogmærker og løse gåder. Indimellem turbo-spiste de lidt mad og diskuterede hvis tur, det nu

var til at holde Vennie, en af skolens små venskabsbamsere, der var med på tur. Kl. 13 tog vi bussen tilbage til skolen. Vi havde en spændende og lærerig dag.



Om avisen

Ansvarshavende Chefredaktør

Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27

Journalist og redaktør

Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36

Områderedaktør for skole

Jesper Thygesen,
tlf. 79 79 78 30

Områderedaktør for idræt

Judy Knap Reimers
efterfølger

Avisens mailadresse

lisahartmann.kuang
@gmail.com

Skriv gerne til
redaktionen med tips
og ideer til avisen.

Avisen trykkes i 2150
eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle
husstande i Dalby Sogn og
uddeles til Dalby Skoles
elever.

Tryk

Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

Annoncer

Interesseret i at
annoncere i Dalby
Tidende?
Kontakt J.C. Bach
Iversen 75 50 23 27
JCBI@KM.DK

Nyt KulturCrew skal være med at udbrede kendskab til skolen koncerter

Dalby Skole har fået et KulturCrew, som består af otte elever, der skal være med til at gøre skolens koncerter kendte for alle. De skal fungere som værter og præsentere de forskellige bands, inden de spiller deres koncerter.

Af Victor og Marie
Foto: Dalby Skole

Men først skal de være med til at afvikle LMS-showcase den 25. september i Kolding. Til showcasen spiller KulturCrew fra skolerne i Kolding en central rolle og bidrager til, at dagen forløber godt. De skal blandt andet kontakte musikerne inden showca-

sen, være værter på dagen, præsentere koncerterne på scenerne, hjælpe med opsætning og nedtagning af udstyr, være vejvisere, journalister osv.

Udover de otte medlemmer i KulturCrew har seks elever meldt sig som KulturCrew-journalister. De skal skrive showcasens avis og har fået et særligt undervisnings-

forløb med fire fulde dage med undervisning og avis-skrivning forud for showcasen. Forløbet har gjort dem klogere på artikelskrivning, interview og andre journalistiske discipliner. De har blandt andet øvet sig på at interviewe to medlemmer af KulturCrew. Det kan I læse herunder:

Nova Agnete Beith

Nova er 12 år og går i 7. klasse på Dalby Skole.

- Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg meldte mig til, så i starten syntes jeg, det var lidt mærkeligt, men det blev faktisk fint

nok til sidst, fortæller en glad Nova.

- Jeg meldte mig, fordi min lærer, Vivian, spurgte mig, så det blev et hurtigt ja. Mine makkere i KulturCrew er Oskar, Sally og Anna.

I sin fritid går Nova til gymnastik, og hun synes, det er rigtig sjovt.

- Det, jeg glæder mig mest til, er at præsentere et band, fordi det er det, vi er blevet trænet til.

Celina Nørgaard Vestergren

Celina går i 9. klasse og er 15 år.

Hvorfor ville du gerne være en del af KulturCrew?

- Jeg ville gerne være med, fordi jeg gerne vil komme over min sceneskræk og blive bedre til at præsentere et band. Mine makkere er Ruben, Noah og Rasmus. Jeg synes, det er sjovt og spændende, men man vidste ikke helt, hvad man ka-

stede sig ud i, fortæller Celina.

- Det bedste ved det hele er, når Bo har bagt kage, siger Celina med et smil.



Frisk frugt og grønt samt
kød og brød leveres HVER dag

REMA 1000

Meget mere discount!

Løggervej 2, Agtrup • 6091 Bjert

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7-21

Super
Brugsen

VONSILD

Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20

**Svane
Shipping**